

Rhienderen, 25 Januari 1940

*Geliefde Neef en Nicht*

*Bij dezen feliciteer ik U van harte met de geboorte van Uw dochter. Wat is het fijn om nu van elk één te bezitten. En dat het verder met Moeder en kind zoo goed gaat. Ik had er wel eens met belangstelling naar uitgezien. Maar eindelijk kwam dan toch de blijde boodschap. Ik weet nu bij eigen ondervinding hoe fijn het is als de Lieve Heer ons gezegend heeft met de gave van een zoontje of dochtertje. En wij, hoe dankbaar ook gestemd, we kunnen Hem daarvoor niet dankbaar genoeg zijn.*

*Het gaat ons hier overigens best, alleen een beetje hoesten. Het is er soms wel wat koud, maar dit is het overal. We hebben er op het ogenblik wacht bij gekregen aan de IJsselbrug te Zutphen. Daar gaan we 's middags met de auto met 15 man een Sergeant en een korporaal naar toe en blijven er tot den volgenden middag half twee. De eerste nacht dat we er waren (dit was vorige week van Donderdag op Vrijdag) was het 's nachts zoo bar koud op de brug en dan bovendien een sneeuwstorm 's avonds. Morgen (Donderdag) moet ik er weer naar toe met een andere sergeant. Dit had ik anders niet gehoeft, maar de korporaal die mee zou gaan is ziek. En de opvolger gaat met verlof naar huis, dus ik was zuur. Nu is dat op zichzelf niet zoo slim want ons wachtlokaal is lekker warm en de uren vliegen er om. Want het is er een geweldige drukte op de burg, want al het verkeer naar het Zuiden en naar Apeldoorn gaat over de burg in Zutphen, daar de bruggen in Deventer en Doesburg er laatst uit zijn genomen met de zware ijsgang op den IJssel. En dan moet U de lange rij van wachtende auto's eens zien aan weerskanten der burg, als die er een halfuurtje uit is geweest. Soms staan er wel een dikke dertig te wachten voor de brug, die er niet over kunnen. Dan moeten bovendien alle rijbewijzen gecontroleerd worden voor te zien of het werkelijk Hollanders zijn. Bovendien hebben er er ook een politiewacht bij gekregen. Maar daar hebben we gelukkig niets mee te doen. Dit werkje knapt de sectie mortieren op. Dit hebben de jongens zelf bedorven, Zaterdag werd er bij de gewone soldij ook managegeld uitbetaald, met terugwerkende kracht van 1 December. Toen hebben er enkele in een café de boel kapot geslagen en iemand beledigd. Hiervoor is er een heele groep gestraft met streng arrest. Dus jullie bemerken nu wel dat we er een heele boel werk bij hebben gekregen. Het is te hoopen dat het weer spoedig verandert en dat die sneeuw weg gaat, daar wordt het voor ons ook beter van, bovendien voor ons allen. Want al het werk hoop zich op. Nu weet ik verder geen nieuws meer als ik dat op Zaterdag – Zondag en Maandag 3-4 en 5 Febr. Met verlof thuis kom. Nu verder de hartelijke groeten en sterkte toegewenst aan Moeder en kinder.*

*Groetend Harm.*