

14 DECEMBER

**KERSTFAIRYTALE
17.00 UUR LAMPIOOPTOCHT
START BIJ DE KROON**

*Magisch
Markelo*

VOOR IEDER KIND LIGT ER EEN LAMPION KLAAR BIJ DE START.

Sneeuwkonigin in de Martinuskerk

Op zaterdag 14 december komt de Sneeuwkonigin weer vanaf de Markeloseberg naar ons dorp waar zij traditiegetrouw opgewacht wordt door vele Markelose kinderen met hun prachtige lampionnen.

De lampionoptocht start dit jaar om 17.00 uur op de parkeerplaats bij De Kroon en van daaruit lopen de kinderen vergezeld van de goede feeën en het Jeugdkoor Markelo via het Kaasplein en het Beaufort naar de Bergweg. De Sneeuwkonigin is erg blij met het feit dat zij met haar IJsprinsessen ook dit jaar weer van harte welkom is in de Martinuskerk waar de kinderen kunnen kijken en luisteren naar een nieuw geschreven verhaal. Ook dit jaar mogen kinderen en volwassenen weer hun lieve 'wens voor een ander' in de grote kerstboom voorin de kerk hangen. Na afloop van de kerstfairytales lopen we gezamenlijk terug naar "Kerstkroam" bij de Kroon waar er voor ieder kind een lekkere beker warme chocolademelk klaar staat.

Mijn wens is voor:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mijn wens is:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mijn naam:

Mijn adres:

Mijn woonplaats:

Mijn telefoonnummer:

Tot zaterdag 14 december!

Schrijf jouw wens in de ster.
Breng deze op zaterdag naar de goede feeën bij de Wensboom.
Deze wens wordt in de Wensboom opgehangen.
Wie weet gaat jouw wens wel in vervulling!!!